

# סליחה אני רק שאלה...

שאלות שתמיד רצית לשאול...

## לי"ג בעומר



# לג בעומר - מה זה בכלל?

לג בעומר הוא היום הל"ג - 33 בגימטריה,  
בימי ספירת העומר.

# ספירת העומר - תזכירו לי...

ספירת הימים שבין פסח לשבועות. 49 ימים.  
שבעה שבועות תמימים. כמו שכתוב בתורה:

”וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמַּחֲרַת הַשַּׁבָּת  
מִיּוֹם הַבִּיאָכֶם אֶת עֹמֶר הַתְּנוּפָה  
שִׁבְעַת שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה”  
(ויקרא כג, טו)

# "מיום הביאכם את עומר התנופה"...

## זוכר. ברור.

רק אפשר שוב הסברצ'יק קטנצ'יק?



# אוקיי. אז

ל"ג בעומר הוא היום ה 33 בספירת העומר  
ספירת העומר מתחילה בפסח ומסתיימת בשבועות  
ויש בה 49 ימים- שבעה שבועות.  
ספירת העומר מתחילה לאחר הנפת העומר-  
קצירת עומר שעורים והנפתם ע"י הכהן במקדש

**מעולה. מתקדמים...**

# מה בעצם ארע בל"ג בעומר? מה מיוחד ביום זה?

ישנם 3 ארועים שכנראה מתקשרים ליום זה:

1. ביום זה לפי המסורת הסתיימה המגיפה בה נהרגו 24000 תלמידי רבי עקיבא ש"לא נהגו כבוד זה בזה".
2. ביום זה על פי המסורת נפטר הצדיק רבי שמעון בר יוחאי
3. ייתכן שמלחמתו של בר כוכבא ברומאים עברה מפנה ביום זה, עליו הודיעו במדורות בראשי ההרים.

# רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך זה שלו, לא?

רבי עקיבא. אחד מגדולי החכמים בתקופת המשנה  
כתב על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" שזהו כלל גדול בתורה!  
נישא לרחל, ביתו של כלבא שבוע, כאשר היה רועה צאן פשוט, והיא זו ששלחה אותו  
ללמוד תורה. כמאמר השיר...

<https://youtu.be/HRHoL3Dqrlo>

כאשר נתבקש ללמד את כל התורה על רגל אחת-  
אמר "מה ששנא עליך- לא תעשה לחברך!"

24000 תלמידיו מתו במגפה נוראה שכנראה הסתיימה בל"ג בעומר  
על שלא נהגו כבוד זה בזה

רבי עקיבא לאחר מות תלמידיו התחיל ללמד תורה ל 5 תלמידים,  
וביניהם רבי שמעון בר יוחאי

# אה!!

## אז רבי שמעון היה אחד מתלמידי רבי עקיבא!!

### נכון מאד. תלמיד ענק וחשוב!

רבי שמעון בר יוחאי ברח למערה לאחר שהרומאים איימו להורגו,

ושם ישב עם בנו, רבי אלעזר, ולמדו תורה 12 שנה!

כאשר למדו תורה במערה, נעשה להם נס -

צמח במערה עץ חרובים, ממנו אכלו, והתגלה מעיין ממנו שתו

במערה עסקו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר בתורת הנסתר- הקבלה,

זו שלא כתובה בחמשת חומשי התורה אלא נסתרת ורמוזה בין השורות.

על פי מה שהגו במערה נכתב ספר "הזוהר"

רבי שמעון נפטר בל"ג בעומר



# אם כן, ל"ג בעומר זהו יום עצוב. לא?

לא!!

צדיקים במיתתם קרויים חיים!  
רבי שמעון בר יוחאי השאיר לנו אור גדול בעולם.  
יום מיתתו אינו יום צער, אל יום של התחברות אל האור שהשאיר

# אז בגלל זה מדליקים מדורות!!!

זה כנראה הסבר למנהג המדורות שהתפשט בעם ישראל...  
ולעליה לרגל בכל שנה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון.  
כך זה נראה לפני 100 שנה



וכך היום:

<https://drive.google.com/open?id=1w5CcKMKe-T7SdK6hK83iYKnWlVm7jsjm>

# ובר כוכבא - מה הוא קשור?...

## שאלה טובה!

בר כוכבא היה מצביא גיבור שהוביל מרד ברומאים.

רבי עקיבא העריך אותו מאד.

באותה תקופה היו מודיעים הודעות ע"י הדלקת מדורות בראשי ההרים.

יש מי שמייחס את מנהג הדלקת המדורות לציון המרד אשר בל"ג בעומר

חל בו מפנה והודלקו מדורות כדי להודיע על כך.

# אוקיי. אז נסכם

ל"ג בעומר הינו יום שמחה והילולא, בו נהוג להדליק מדורות מכיון ש...

1. רבי שמעון בר יוחאי הצדיק נפטר ביום זה והשאיר לנו אור גדול

2. מגפת תלמידי רבי עקיבא עצרה

3. כזכר למרד בר כוכבא

## סגור

# אז אפשר לעבור לחידון

## מוכונים?

לחצו כאן!



השנה לצערנו, לעשות מדורות לא נוכל  
לשמוח על האור שהשאיר בעולמנו רבי שמעון בר יוחאי  
לחגוג את סיום המגפה ולקבל על עצמנו לנהוג רק בכבוד.  
זה לזה להנעים להאיר ואחד את השני לאהוב.

להזכר בימי המרד ולהתמלא גאווה  
מגיבורי כל הדורות לקבל השראה

**אבל, בעצם-**

אנחנו יכולים להדליק מדורה בלב  
על כל אלו ללמוד, לשמוח ולהתלהב

אמנם כל אחד בביתו אך העם סביב האור מאוחד

(ואולי גם הפעם תעצור המגיפה ביום הזה המיוחד )

**ל"ג בעומר שמח!**

